

26.87x33.66	1/2	עמוד 28	ידיעות אחרונות - כותרת	27/01/2015	46253251-8
עיריית הרצליה - 604					

פנורמי

היננו כיים

לא

נתונים חדשים של המועצה לשלום הילד הושפים פערים גדולים בהוצאה של הרשויות המקומיות על חינוך • בעוד שתלמידים ברעננה וברמת גן נהנים מתוספת שעות לימוד ומתוכניות למצטיינים – תלמידים בביתר עילית ובנצרת נאלצים לוותר על שיעורי העשרה ומסתפקים בפחות סייעות

כשהם יהפכו למבוגרים מעורבים ויצרתיים", אומר ראש העיר ישראל זינגר. באופן לגמרי לא מפתיע, הנתונים של המועצה לשלום הילד על השקעה בחינוך עולים בקנה אחד עם נתוני הזכאות לבגרות ועם פילות הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה. במילים אחרות, רשויות שמשקיעות יותר כסף בתלמידים מתגאות גם בשיעורי זכאות לבגרות גבוהים יותר ובשיעור גבוה יותר של סטודנטים באוניברסיטאות. כך למי של, בערים המובילות בדירוג ההשקעה בחינוך עיר מרים שיעורי הזכאות לבגרות על כ-80% בממוצע, בעוד שביישובים שבתחתית הדירוג נעים שיעורי הזכאות לבגרות סביבה ה-50% בלבד. "הפערים עצומים ובלתי נסבלים, ויש להם השלכות קשות על סיכויי התלמיד להצליח", אומר מנכ"ל המועצה לשלום הילד, ד"ר יצחק קדמן. "מרגע לידתו ביישוב כזה או אחר נגזר גורלו של התלמיד ונקבעים מראש סיכוייו. אין שוויון ואין הזדמנויות".

במועצה מדגישים כי ייתכן שהנתונים, המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל מקורות נוספים, מציגים הערכת חסר או הערכת יתר של ההשקעה בחינוך, בשל שיטות שונות של רישום ההוצאות וההכנסות, אך אין בכך כדי לפגוע בתמונה הכוללת ובמגמה המדאיגה שהם משקפים של פערים עצומים.

בהכנת הידיעה השתתף איתן גליקמן

מי הארנונה. ברשויות ברמה סוציו-אקונומית נמוכה מתקשים להוסיף על תקציב משרד החינוך, שכן הם מתמודדים מצד אחד עם מיעוט הכנסות ומצד אחר עם הרבה יותר ילדים ביחס לאוכלוסייה. ומה עושות הרשויות בכסף שהן משקיעות בחינוך? ההשקעה מתבטאת בין השאר בתוספת שעות לימוד, בלימודי העשרה, בסכסוד שירותי חינוך, בתוכניות למצוינים, בתוספת סייעות בגנים, בתחזוקת מבנים, בשיעורי תגבור לפני בגרות – וגם בתשלום שכר למורים. כך, רשויות שמשקיעות תקציבים גדולים בחינוך יכולות להרשות לעצמן להעסיק מורים בעלי תארים אקדמיים גבוהים יותר ולשלם להם שכר גבוה יותר, וכך אולי גם לזכות ברמת הוראה גבוהה יותר. ברעננה, המדרוגת ראשונה, משקיעים בתוכנית מצוינות במרעים, בספורט ובטכנולוגיה ובתוכניות העשרה במוזיקה ובאמנות, לצד תוכנית מסגרת לתלמידים בעלי קשיים, כיתות אולפן לעולים והנגשת כיתות וגנים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. "המוטו העירוני הוא שאנחנו לא מוותרים על אף אחד ומרביילים מדיניות של אפס אחוזי נשירה והנשרה בבתי הספר", אמר ראש העיר, זאב בילסקי, שהתגאה בכך ששליש מהתקציב העירוני מופנה לחינוך. גם ברמת גן משקיעים שליש מהתקציב בחינוך ומפנים אותו בין השאר לתוכניות העשרה ולהתאמת מערכת החינוך למאה ה-21. "אין לי ספק שההשקעה בתלמידים היום תשתלם לנו בעתיד,

תמר טרבלסי חודד | כתבתנו לענייני חינוך

אמור לי איפה אתה גר ואומר לך כמה העיר שלך משקיעה בחינוך ילדיך: נתונים חדשים הושפים פערים גדולים בהשקעה בחינוך בין רשויות מבוססות במרכז לרשויות מבוססות פחות בפריפריה. מנתוני המועצה לשלום הילד עולה כי העירייה שהשקיעה הכי הרבה כסף בחינוך בשנת 2012-2013 היא רעננה, עם הוצאה שנתית של 14,500 שקל בממוצע על כל תלמיד. אחריה בראש הדירוג נמצאות רמת גן (13,900 שקל), הרצליה (13,600 שקל), רמת השרון (13,000) וכפר סבא (12,900). טירת כרמל מדרוגת במקום הרביעי, עם השקעה של 13,500 אלף שקל בממוצע בכל תלמיד – נתון יוצא דופן בהתחשב בעובדה שהיא משתייכת לאשכול סוציו-אקונומי נמוך בהרבה מחברותיה לצמרת הרשימה. במקום האחרון ברשימת ההשקעה בחינוך מדרוג גת ביתר-עילית, שמשקיעה בכל תלמיד רק 1,500 שקל בממוצע בשנה. בתחתית הדירוג גם מודיעין עילית, אלעד וקלנסווה, שמשקיעות בממוצע רק 15% מהסכומים שמשקיעות הרשויות המובילות. השקעת הרשויות המקומיות בחינוך מורכבת בעיקרה מהתקציב הייעודי שהן מקבלות ממשרד החינוך, אך רבות מהן מוסיפות על התקציב הזה סכומים גדולים שמקורם בתשלומי הורים ובתשלום

כמה מוזיאון הרשויות על לא אמיז

הוצאה שנתית ממוצעת באלפי שקלים

14.5	רעננה	1
13.9	רמת גן	2
13.6	הרצליה	3
13.5	טירת כרמל	4
13.0	רמת השרון	5
12.9	כפר סבא	6
12.7	באר יעקב	7
12.5	אילת	8
12.2	נשר	9
11.7	קריית גת	10
11.4	קריית אוננו	11
11.4	תל-אביב-יפו	12
11.3	נס ציונה	13
11.2	קריית טבעון	14
10.8	קריית ביאליק	15
10.0	קריית אתא	16
10.0	הוד השרון	17
10.0	יבנה	18
9.9	ראשון לציון	19
9.7	תל מונד	20
9.6	קריית ים	21
9.5	פתח תקווה	22
9.5	נצרת עילית	23
9.5	נתניה	24
9.2	חולון	25
9.2	ראש העין	26
9.0	קריית מוצקין	27
9.0	חיפה	28
9.0	עכו	29
8.9	שדרות	30
8.7	אור עקיבא	31
8.6	באר שבע	32
8.6	גבעתיים	33
8.6	קריית שמונה	34
8.6	עפולה	35
8.6	שהם	36
8.5	בת ים	37
8.4	אשקלון	38
8.2	בית ג'אן	39
8.2	כפר יונה	40
8.1	מודיעין-מכבים-רעות	41
8.0	חורה	42
8.0	אריאל	43
7.9	אור יהודה	44
7.9	מגאר	45
7.8	רחובות	46
7.6	יקנעם עילית	47
7.5	אשדוד	48
7.3	זכרון יעקב	49
7.1	אזור	50
7.0	מבשרת ציון	51
6.8	אום אל-פחם	52
6.8	חדרה	53
6.8	מעלה אדומים	54
6.7	סחי'ן	55
6.7	כרמיאל	56
6.7	ערערה	57
6.6	כאבול	58
6.6	מעלה עירון	59

צילומים: יריב כץ, חיים צח



ד"ר יצחק קדמן

מהנתונים עולה כי ככל שהשקעת הרשויות בחינוך גדולה יותר – שיעור הזכאים לבגרות גבוה יותר. יצחק קדמן: "מרגע לידתו ביישוב כזה או אחר, נגזר גורלו של התלמיד ונקבעו סיכוייו להצליח. אין שוויון ואין הזדמנויות"



כיתת מחשבים בתיכון "אוסטרובסקי" ברעננה, אתמול

26.28x33.81	2/2	עמוד 29	ידיעות אחרונות - כותרת	27/01/2015	46253263-1
עיריית הוצלי - 604					

כמה חוציאות הרשויות על לא איוז

הוצאה שנתית ממוצעת באלפי שקלים

6.4	60. קריית מלאכי
6.4	61. כפר מנדא
6.4	62. רמלה
6.2	63. גבעת זאב
6.2	64. טמרה
6.2	65. ערד
6.2	66. אבן יהודה
6.1	67. פורדיס
6.1	68. גבעת שמואל
6.1	69. אבו סנאן
6.1	70. קריית עקרון
6.0	71. בית שאן
6.0	72. מגדל העמק
5.9	73. נחף
5.9	74. עראבה
5.8	75. בנימינה-גבעת עדה
5.8	76. קדימה-צורן
5.8	77. נהריה
5.8	78. טבריה
5.7	79. כפר קרע
5.5	80. דימונה
5.5	81. ג'דידה-מכר
5.5	82. ג'סר אזרקא
5.5	83. פרדס חנה-כרכור
5.5	84. יהוד
5.4	85. גני תקווה
5.4	86. מעלות-תרשיחא
5.3	87. בני ברק
5.3	88. גדרה
5.3	89. נתיבות
5.2	90. יפיע
5.2	91. ערעה-בנוב
5.1	92. דיר אל-אסד
5.1	93. ריינה
5.1	94. באקה אל-גרביה
5.1	95. אכסאל
5.1	96. ירושלים
4.8	97. שפרעם
4.7	98. דאלית אל-כרמל
4.7	99. רהט
4.7	100. כסיפה
4.5	101. מג'ד אל-כרום
4.5	102. גן יבנה
4.3	103. אופקים
4.3	104. לוד
4.2	105. ירכא
4.2	106. צפת
4.0	107. כפר כנא
3.6	108. נצרת
3.4	109. שבלי - אום אל-גנם
3.1	110. תל שבע
3.1	111. טירה
3.0	112. אעבלין
2.8	113. בית שמש
2.7	114. טורעאן
2.6	115. קלנסווה
1.9	116. אלעד
1.7	117. מודיעין עילית
1.5	118. ביתר עילית



▲ "מי שמקבל כחות מ־60 'מסתבך' עם ראש העיר". תלמידות בספרייה העירונית בטירת-כרמל, אתמול | צילום: אלעד גרשגורן